

Klein portret Evert Van de Poll

Door Jeff Fountain

Evert Van de Poll (1952) is pastor, musicus, schrijver, leraar en gemeentebouwer. In één opzicht is hij wellicht 'a-typisch evangelisch' te noemen. Iemand zei eens: katholieken zien bossen, protestanten richten zich op bomen en evangelischen alleen op takken. Dat wil zeggen, voor katholieken is de (Roomse) kerk een wereldkerk (het 'bos'). Protestanten groepeerden zich vanouds in nationale kerken ('bomen') terwijl de focus van evangelischen meestal de plaatselijke gemeenten is ('takken'). Evert ziet naast takken en bomen juist wel de bossen. Vanuit zijn ervaring in verschillende Europese landen heeft hij kijk op de culturen en samenlevingen van het hele continent en op wat hen onderling verbindt. In zijn onderwijs en zijn publicaties, zoals *Europe and the Gospel* (Londen, De Gruyter, 2013), richt hij zich op Europa als een specifieke context voor de communicatie van het evangelie. Dit is meer beïnvloed door de Bijbel en het christendom *en* door de afwijzing daarvan dan welk ander deel van de wereld. Deze paradox is de sleutel om de geschiedenis, de culturele dimensies en de seculiere/religieuze ontwikkelingen van Europa te verstaan.

Evert behandelt in zijn boeken (Nederlands, Engels en Frans) een breed scala van onderwerpen: de doop, evangelische liturgie en muziek, de verhouding tussen Israël en de kerk, de Messiaanse beweging, de feesten van Israël en hun betekenis voor christenen, en missionaire thema's zoals de sociale opdracht van de kerk, christen en milieu, christen en politiek, integrale missie, actuele ontwikkelingen in de interculturele zending.

Opgegroeid in Oldebroek, studeerde Evert piano en orgel aan het Conservatorium in Zwolle. Daarna volgden hij en zijn vrouw Janna een opleiding aan het *Birmingham Bible Institute* de Universiteit van Londen. Later vervolgde hij zijn theologische studie aan de Rijksuniversiteit Utrecht (doctorandus en kerkelijk examen in 1983), en aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven (promotie in 2008).

Evert was van 1976 tot 1982 werkzaam bij de Near East Ministry en de Reveilweken. Hij was lange tijd hoofdredacteur van het evangelische magazine Reveil. In 1983 lanceerde hij met enkele vrienden het evangelische theologisch tijdschrift *Soteria*.

Gevolg gevend aan een 'late roeping' werd hij Nederlands-hervormd predikant in Lelystad. In die tijd nam hij het initiatief tot de vorming van het Evangelisch Werkverband, dat na 1995 door anderen werd voortgezet en uitgebouwd.

Hij en zijn vrouw waren betrokken bij de vorming van evangelische gemeenten in Voorthuizen (1976) en Lelystad (1995). Sinds 1998 zetten zij die lijn door in Frankrijk, beide als *pasteur* van de Franse Federatie van Baptistengemeenten. Ze gaven leiding aan enkele gemeenten in ontwikkeling naar zelfstandigheid. Evert was tot 2012 directeur van de *École Pastorale*, een programma van voortgezet onderwijs voor leidinggevenden in gemeenten. Zij wonen thans nabij Nîmes.

Tegelijkertijd is Evert hoogleraar godsdienstwetenschappen en missiologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. Als zodanig verzorgt hij lezingen en Masterclasses op het terrein van missie in Europa voor allerlei organisaties, zoals het *Schuman Centre for European Studies*.

Bron: Jeff Fountain, 'Evert Van de Poll', in: Laura Dijkhuizen, Henk Bakker e.a. (red.); *Typisch Evangelisch*, chapter *Portretgalerij*. Zoetermeer: Boekencentrum, 2017.