

Gaandeweg



HET WAS BEDOELD OM EEN BIJZONDERE GELEGENHEID TE VIEREN, namelijk de 70e verjaardag van Evert. Kort daarvoor had hij officieel afscheid genomen als hoogleraar aan de ETF. De fase van het gepensioneerd zijn zou dan nu eindelijk een beetje werkelijkheid gaan worden – maar niet heus, want hij blijft nog op allerlei terreinen actief.

Op deze verjaardag scheen de zon overvloedig, net zoals vandaag aan de vooravond van Kerst trouwens. Het was prachtig weer. Dus trokken we erop uit voor een geliefde bezigheid, een bergwandeling. Onze keuze viel op de *Pic Saint Loup* (Piek van de Heilige Wolf), zo'n veertig kilometer van Nîmes, en Montpellier, die met zijn pikante punt van 650 meter hoog van veraf overal te zien. Die hadden we nog nooit beklommen, dus werd het tijd.

In het zicht van de haven

Een prachtig tocht werd het, met op de top een fantastisch uitzicht in alle vier windrichtingen. Op de afdaling was het wel uitkijken vanwege de glibberig stenen, maar we waren uitgerust met onze sportieve wandelstokken die juist voor dit terrein geschikt waren.



De Pic Saint Loup gezien vanuit het oosten

Het ging helemaal goed, maar in het zicht van de haven, dat wil zeggen de parkeerplaats en onze auto, ging het toch mis en kletterde Janna op een uitstekende stuk rots. Alsof de heilige wolf alsnog had toegeslagen. Ze verging van de pijn.

In allerijl en snelheidsregels overschrijdend ging het naar de spoedopname in het Academische ziekenhuis van Nîmes. Daar werd de schade opgemaakt – pols op twee plaatsen gebroken – en een loodwaar gips aangebracht, waardoor ze zes weken lang werd gemobiliseerd. Waar een verjaardag al niet op kan uitlopen!

Evert annuleerde zijn reizen en reduceerde zijn werk voor de volgende zes weken om er geheel voor Janna en het huishouden te zijn.

Studiedag Paulus en het jodendom

Wel kon hij later in die novembermaand per videoverbinding een bijdrage leveren aan de studiedag over het thema 'Paulus en het jodendom', georganiseerd door het theologisch instituut van de Jezuiten in Parijs en de Commissie van de Franse Protestantse Federatie voor de relatie met het jodendom. Enkele rabbijnen, rooms-katholieke en protestantse theologen gingen in op verschillende aspecten van de relatie tussen Paulus en het jodendom van zijn tijd.

Het traditionele beeld dat zowel Joden als christenen van deze apostel hebben, is dat hij zich heeft 'bekeerd' tot Christus, dat hij de gemeente van Jezus heeft opengesteld voor gelovigen uit de volken en dat hij daarmee de eigenlijke stichter van de christelijke kerk is geweest en degene die de breuk met het jodendom heeft ingezet. In christelijke kringen is er sinds de jaren 1970 een zogenaamd nieuw perspectief op Paulus gekomen, waarin juist de overeenkomsten tussen Paulus en het jodendom naar voren komen. Deze visie heeft zich in theologenland verspreid, maar vindt in Joodse kringen nog maar weinig ingang.

Tijdens het colloquium bleek dat de rabbijnen wel aanvaardden dat de historische Paulus heel zijn leven lang een Farizeeër is gebleven, een wetsgetrouwe Jood, maar waar zij over vallen is het traditionele christelijke beeld van Paulus dat in veel kerken nog altijd geldt. Met an-

COLLOQUE
Paul et le Judaïsme : regards croisés



- Jean-Noël Aleffi
- Jean-François Benshel
- Donald Cobb
- Yeshaya Dalsace
- Mireille Hadas-Lebel
- Philippe Haddad
- Rivon Krygier
- Marc Rastoin
- Anne-Marie Reijnen
- Christophe Singer
- Evert Van de Poll
- Serge Wülnrich

Entrée gratuite
Libre participation aux frais

Jeudi 10 novembre 2022
Auditorium du Centre Sévres
35 Bis Rue de Sévres, 75006 Paris
9h30 – 17h30



Conférence
des évêques
de France



organisé par :
Centre Sévres - Paris



Facultés jésuites



Fédération
protestante
de France

dere woorden, Paulus is voor hen nog altijd geen brug tussen Joden en christenen maar juist een breekpunt.

In zijn bijdrage vatte Evert samen hoe Messiasbelijdende Joden aankijken tegen Paulus. Zij willen niet breken met het Joodse volk en zien in Paulus een bondgenoot. Zij benadrukken daarom de Joodse levenswijze van Paulus. In plaats van de bekering van Paulus spreken zij liever over de roeping van Paulus. Op weg naar Damascus is hij niet overgegaan tot een andere godsdienst maar heeft een bijzondere Christuservaring beleefd. Daarna is hij altijd trouw aan zijn Joodse identiteit gebleven.

Na afloop van het colloquium zeiden de rabbijnse sprekers dat ze die Messiaanse visie 'interessant' vonden. Hopelijk opent dit de weg voor verder gesprek. In ieder geval gaat Evert nu aan de slag om van de lezingen een boek te maken, als eindredacteur. Als alles goed gaat, dan verschijnt dat rond Pasen 2023 en komen er naar aanleiding daarvan nieuwe studiedagen over dit thema.

Fragiel en afhankelijk

Terwijl Janna aan haar stoel en haar gips gekluisterd was, beseften we opnieuw hoe fragiel het leven in feite is. We dachten terug aan het ernstige auto-ongeluk van zes jaar geleden, waarbij we wonder boven wonder voor een vreselijke uitkomst gespaard bleven. We leerden ook iets van wat het betekent om voor je natje en je droogje helemaal van de zorg van anderen afhankelijk te zijn. Terwijl het maar voor even was – het gips is er inmiddels af en langzaam maar zeker krijgt Janna weer haar pols en vingers terug, om zo te zeggen.

Het hele gebeuren leerde ons ook dat je als mens de neiging hebt geheel in beslag te worden genomen door de tegenslag die je treft. In feite was dit leed maar zeer gering is in vergelijking met het leed dat anderen ondergaan.

Over anderen gesproken... morgenavond is het Kerstavond. Dan richten de voorgangers van de protestants-evangelische kerken in Nîmes een grote maaltijd aan, bedoeld voor ieder die alleen woont, of geen woning heeft, of geen middelen heeft om zich een kerstmaaltijd te veroorloven, geen cadeaus zal ontvangen, of om andere redenen is buitengesloten van de feestelijkheid van deze dagen.

Dit is een jaarlijks terugkerend evenement, dat 25 jaar geleden werd geïnitieerd door de voorganger van de baptistengemeente in Nîmes. Hij kreeg daarvoor de steun en alle medewerking van het gemeenbestuur. Aanvankelijk vond het plaats in de grote Romeinse Arena midden in de stad, en heette daarom *Noël aux Arènes* (Kerst in de Arena). Enkele jaren is het verplaatst naar in het voetbalstadion van onze stad en sindsdien heet het *Noël aux Costières*.

Elk jaar weer komen er honderden mensen naar toe, mensen voor wie het bedoeld was en leden van de organiserend kerken die allerlei taken vervullen.

Samen doen ze zich tegoed aan heerlijk eten en drinken in overvloed, krijgen ze een korte presentatie van de betekenis van Kerst, en beleven ze vooral de *convivialité*, zeg maar de gezelligheid van het samenzijn dat de eenzaamheid doorbreekt.

Enkele beelden van het gebeuren vorig jaar:



Door alles heen klinkt de boodschap: je bent niet alleen. We zijn hier met jullie allen, als teken dat God met ons is, waar en wanneer dan ook.

Kerstboodschap en artikel

Dit gebeuren spoort geheel met de kerstboodschap 2022 van het Engelse Leger des Heils. Het 'leger' is toch wel de christelijke organisatie bij uitstek is als het gaat

om betrokkenheid bij mensen aan de rand van de samenleving.

Deze boodschap vertolkt zo mooi waar het met Kerst om gaat, dat we deze overnemen als onze groet aan u die als lezers van ons bulletin bij ons betrokken bent, sinds kort of al sinds vele jaren.

Nooit alleen

Toen het voor Maria tijd werd om van Jezus te bevallen, moest zij naar Bethlehem reizen voor een volkstelling. Door de volkstelling was het erg druk in de stad en waren er geen gastenkamers meer beschikbaar toen Maria en Jozef daar aankwamen. Dus beviel zij in wat waarschijnlijk een stal of schuur was, en legde zij haar kindje in een voederbak voor dieren.

Er was geen koninklijke ontvangst in een paleis voor Jezus, de Zoon van God. In plaats daarvan bracht Hij de eerste dagen van zijn aardse leven door in armelijke, precare omstandigheden. Hij werd waarschijnlijk omringd door dieren - niet door koninklijke begeleiders. Terwijl hij opgroeide, ervoer Jezus afwijzing, vervolging, eenzaamheid, verdriet, honger, en gevoelens van woede en verlatenheid. Hij kwam op de wereld om onder de mensen te leven, inclusief de minsten onder hen. Om te ervaren wat zij op aarde doormaken, en hun strijd te begrijpen. Voor Hem geen sterfbed omringd door medici en verzorgend personeel, maar de marteldood aan een kruis, met aan weerskanten twee misdadigers. Hoe erg het ons ook vergaat, we kunnen ons altijd wel ergens herkennen in zijn levensweg.

Een andere naam voor Jezus is Immanuel, dat betekent 'God met ons' (Matteüs 1:23). Zijn geboorte en leven is een boodschap van goed nieuws voor ons omdat het betekent dat we nooit alleen zijn. Hoe moeilijk of hopeloos onze situatie ook lijkt, God is er voor ons. We hoeven onze uitdagingen en strijd niet alleen te doorstaan. Hij begrijpt ze. Hij loopt met ons mee.

Het is deze boodschap die ons troost en grote vreugde geeft om Kerstfeest te vieren. Zoals de engel tegen een groep herders zei in de nacht dat Jezus werd geboren: 'Wees niet bang. Ik breng u goed nieuws dat grote vreugde zal brengen aan alle mensen' (Lucas 2:10). De boodschap van Kerst is bemoedigend en hoopvol: we zijn nooit alleen; God is altijd bij ons. Het is een boodschap die niemand uitsluit, zij is bedoeld voor ons allemaal.

Kerst is meer dan een feestdag. Meer dan een gelegenheid om onze huizen te versieren. Het is een gelegenheid om stil te staan bij en dank te zeggen voor de liefde, hoop en vreugde die we in Jezus vinden. Als we geschenken uitwisselen met onze dierbaren, is dat ter herinnering aan het geschenk dat God ons in Jezus heeft gegeven. Het geschenk dat wij geliefd zijn, nooit alleen zijn en hoop hebben voor de toekomst.

Nadat Jezus was geboren, bezocht een kleine groep geleerden uit het oosten hem. Ze 'aanbaden hem' als de Koning der Joden. En ze boden hem geschenken aan van goud, wierook en mirre (Matteüs 2:11). Ook wij kunnen onze aanbidding en dank aan God uiten - door de prachtige kerstliederen te zingen, en door gebeden van dankbaarheid voor het geschenk van hoop, liefde en vreugde.

Misschien komen de omstandigheden van uw kerstfeest dit jaar niet overeen met uw verwachtingen, ook niet met de commerciële beelden via de media. De betekenis van Kerstmis hangt echter niet af van cadeaus of het soort voedsel op uw tafel. De boodschap van Kerstmis blijft dezelfde, of je nu omringd bent door familie, of dat je een geliefde moet missen en misschien voor het eerst alleen bent deze dagen. Het maakt niet uit in welk huis je woont, of niet woont. Je bent niet alleen. Je bent geliefd. Daarom kun je hoopvol en vreugdevol zijn. Dat is de ware betekenis van Kerstmis.

Groet

Tot zover het citaat. In de bijlage bij deze Gaandeweg bieden we u een beschouwing over Kerst van meer cultuurhistorische aard: *Kerstfeest en Midwinterfeest*. Daarin gaat het over de oorsprong van dit feest en de ontkerstening van dit feest in onze tijd. Voor wie erin is geïnteresseerd is, geeft deze tekst wellicht aanleiding om een positieve visie te ontwikkelen op de viering van dit feest, juist in onze tijd.

Vanuit Nîmes wensen we u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar toe, in het besef dat we niet weten wat de toekomst ons zal brengen, maar wel Wie de toekomst in zijn hand heeft.

Ook willen we opnieuw onze dank uitspreken voor de blijken van betrokkenheid en ondersteuning die wij vanuit onze vriendenkring 'Gaandeweg' telkens weer mogen ontvangen.

Een hartelijke groet,

Evert en Janna

Informatie over boeken, artikelen, conferenties: www.evertvandepoll.com

Tel. (+33) 6 88 02 07 00 – Email yvandepoll@orange.fr

Giften, zoals voorheen via: IBAN - NL37 INGB 0008 3286 47 t.n.v. Evangeliegemeente Reveil, o.v.v. Gaandeweg